

Jozef, een kleurrijke dromer

Jozef is een dromer. Geen aanpakker, zoals zijn oudere broers. Geen spring-in-het-veld, zoals zijn broertje Benjamin. Hij is anders, en dat voelt hij. Mag hij zijn wie hij is?

voor onderbouw

Wie haalt me uit de put?

Jozef wordt in de put gegooid. Maar als hij er uit wordt getrokken, wordt het alleen maar erger. Hij belandt in Egypte. Wat een verdriet. Wie haalt hem uit deze put?

voor onderbouw

De sterren

In het prentenboek *De sterren* dromen Levi en Aïcha dezelfde droom. Hun vaders vinden dat niet goed. Ze mogen niet langer met elkaar omgaan. Een les waarin de leerlingen ontdekken dat je samen kunt dromen en muren af kunt breken.

voor middenbouw

Met je hoofd in de wolken...?

Jozef is anders, met zijn gekleurde jas en zijn dromen. Hij liep met zijn hoofd in de wolken zou je kunnen zeggen, maar kan daarmee ook een voorbeeld zijn. Hoe ging hij om met de dromen die hij van God kreeg? En kunnen dromen voor ons ook betekenis hebben?

voor middenbouw

Mooi anders zijn

Hoe doe je dat, trouw blijven aan jezelf en aan je overtuiging? Jozef laat zien dat het kan, ook al ben je slaaf en heb je geen rechten. Dat maakt hem 'mooi anders' en dat blijft niet onopgemerkt. In deze les gaan de leerlingen op ontdekkingstocht in hun eigen leven.

voor bovenbouw

Eind goed, al goed...?

Jozef heeft een bijzonder levensverhaal. Helemaal aan het eind zegt hij dat God het was die hem al die tijd geleid heeft. Een slotles over het leven van Jozef en de verschillende emoties die spelen in zijn levensverhaal.

voor bovenbouw

Keti Koti

Jaarlijks op 1 juli wordt Keti Koti gevierd. Wat is het belang van Keti Koti? Door op zoek te gaan naar de achtergrond en de waarde van deze gedenk- en feestdag vormen de leerlingen een eigen mening. En wie een verdiepende slag wil maken, kan met de leerlingen kijken naar slavernij in Bijbelse tijden, gekoppeld aan het verhaal over Jozef.

voor bovenbouw



Een leeuw als Leonard

Brullen en weggagen... dat doen toch alle leeuwen? Nou dan kennen de leerlingen Leonard nog niet! Leonard is anders. En hij is nieuwsgierig naar wat 'anders' is. In deze les leren de leerlingen met waardering te kijken naar het anders zijn van de ander.

Een extra les voor kleuters.

